

ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ ...

Πολλές φορές γίνεται λόγος για την εκπαίδευση των παιδιών και ακόμη περισσότερες για την εν πολλοίς εντυπωσιακή και αποτελεσματική τους επίδοση με βάση τα κατορθώματά τους ανά την υφήλιο και αναλογιζόμενοι τις ελλείψεις και τις διαστρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύστημα το εκπαιδευτικό της χώρας μας.

Σε αυτή την συνάρτηση μπαίνει αναπόφευκτα σαν παράγοντας και μέτρο σύγκρισης και η επίδοση των μαθητών μας που αναμετράται και ενίοτε συγκρίνεται με εκείνη των Ευρωπαίων ομολόγων και συνομηλίκων τους.

Δίχως ίχνος ιδιοτέλειας και έπαρσης μπορούμε να τονίσουμε ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και εκπαιδεύονται στην Ελλάδα έχουν εξαιρετικές αποδόσεις και άκρως ανταγωνιστικές γνώσεις και δεξιότητες, παρόλο που σίγουρα στερούνται των μέσων και των εκπαιδευτικών ευκαιριών που παρέχονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως δε σε αυτές του βορρά.

Έτσι αν και για ακόμη μια φορά κάνουμε ένα μικρό θαύμα και στεκόμαστε ισάξια απέναντι στους συναδέλφους μας που προέρχονται από χώρες που είναι πολυδιάστατα ανεπτυγμένες στις μεθόδους και τους δείκτες της εκπαίδευσής τους, είναι κάτι που μπορεί κυριολεκτικά μπορεί να απογειώσει και να πολλαπλασιάσει τα θετικά αυτά αποτελέσματα.

Αυτό είναι η εκπαίδευση και η επένδυση στο συναίσθημα .

Σαν λαός στην προσπάθειά μας και μέσα από μεγάλες δυσκολίες να φτάσουμε και να συναγωνιστούμε τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης έχουμε μείνει πίσω και ουσιαστικά είμαστε **συναισθηματικά αναλφάβητοι.**

Κι όμως αυτός ο προσδιοριστικός παράγοντας μπορεί να μας φανεί εκπληκτικά χρήσιμος και επωφελής στην εικόνα και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής μας.

Η εκπαίδευση πάνω στα συναίσθημα εκτός του ότι θα μας προβιβάσει σαν ανθρώπινες προσωπικότητες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας θα εμπλουτίσει σε μέγιστο βαθμό την αντιληπτικότητά μας και την κατανόησή μας για κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά.

Αποτελεί νομίζω εκείνον τον εξέχοντα και διαφοροποιητικό παράγοντα που μπορεί να δώσει χρώμα, πνοή, νόημα και περιεχόμενο ουσιαστικό στα πράγματα .

Είναι αυτό που θα ξεχωρίζει και μπορούμε να πούμε θα μορφοποιήσει τις γνώσεις μας αφού δύναται να προσανατολίζει την σκέψη μας και να την οδηγήσει σε δρόμους επιθυμητούς με περιεχόμενα ιδιαιτέρως ανθρώπινα και ηθικά ανώτερα .

Είναι τα συναισθήματα μια πηγή που επιθυμεί να αποκτήσει ροή και να μεστώσει, να μορφοποιήσει και να στολίσει τις στιγμές μας.

Να τις κάνει σημαντικές και σημαίνουσες.

Είναι η λεπτομέρεια και η ειδοποιός διαφορά που κάνει κάθε γνώση και εκπαίδευση να φωτίζει και βγάζει προς τα έξω την γεμάτη συναισθήματα ψυχοσύνθεση μας και το ταμπεραμέντο που διαθέτουμε σαν λαός.

Μας κάνει να ξεχωρίζουμε αποτυπώνοντας εντός μας όλη την θερμότητα και την γλύκα του ηλιου που ζεσταίνει εκ των πραγμάτων την χώρα μας, όλη την οξύνεια και την συνδυαστική σκέψη που σμιλεύουν μέσα μας τις σκαλιστές κι απότομες κορυφογραμμές δίνοντάς μας πλήθος σκέψεων και μορφών για τα πράγματα ανάλογες και εφάμιλλες των γεωλογικών σχημάτων στις οποίες ζούμε κι απο τις οποίες εμπνεόμαστε.

Εξάλλου η χώρα μας με το πολυποικίλο και πολύμορφο γεωγραφικό της ανάγλυφο, με τις ψηλές κορυφές να διαδέχονται τις υπέροχες θάλασσές μας και να καταλήγουν στις κρυσταλλώδεις ακρογιαλιές μας μαρτυρά πως η ψυχοσύνθεσή μας και το θυμικό μας σαν λαός είναι ιδιαιτέρως πλούσιο και με χιλιάδες εκφράσεις που είναι έτοιμες να εκδηλωθούν και να καλλωπίσουν ακόμη περισσότερο τον εσωτερικό μας εαυτό!

Κάθε λαός αναμφισβητητα παίρνει χαρακτηριστικά από το περιβάλλον στο οποίο ζει!

Ας το εκμεταλλευτούμε λοιπόν!!!